

Slí ~ Hälsans Stig ESLÖV



Välkommen till Hälsans Stig, en härlig slinga i omväxlande miljö med varje kilometer utmarkerad. Börja din promenad var du vill och räkna själv ihop hur många kilometer du tillryggalagt. Slingan i ESLÖV är 6 km.

1995 upprättade Irland den första Hälsans Stig (Slí na Sláinte). Tanken är att inspirera till motion för folkhälsans skull.

Vid eventuella frågor om underhåll av slingan, kontakta kommunen. Alla Hälsans Stig-kartor finns att ladda ner från Hjärt-Lungfondens hemsida: www.hjart-lungfonden.se

TECKENFÖRKLARING

Hälsans Stig

Km-stolpe

Infotavla

Parkering

Busstation

Elljusspår

Fotbollsplan

Idrottsplats

Tennisbana

Lekplats

BMX-bana

Simhall/friluftsbad

Stengårdsgård

Café

Café (öppet sommartid)

Camping

Toalett



Lite historia utmed stigen

1. Häradsgränsen

I norra änden av Husarängen, i den uttorkade bäckfåran, går en gräns som i dagens samhälle nästan helt saknar betydelse, gränsen mellan Onsjö och Harjager härader. Indelningen av landskap i härader är mycket gammal och fungerade som gräns inom rättskipningen och försvarsväsendet.

2. Vattningen

Vattningen eller Vanningen är en kvarleva från den tid då Eslövs (Eisle enligt karta från 1684) gamla by låg här omkring. Bönderna släppte ut sina djur här för att vattnas. Byn bestod av ett 15-tal gårdar som hade sina gemensamma ägor utspridda över i stort sett Eslövs tätorts norra delar. Remmarlövsvägen och Västergatan är gamla ursprungliga vägar där bebyggelsen var koncentrerad.

3. Skytteskogen

1888 bildades Eslövs skyttegille, och under en rad år var detta gille en livaktig förening, som förutom skytte ägnade sig åt dans- och musik-tillställningar. Man höll till i det som fortfarande idag heter Skytteskogen. Kvar av denna blomstrande verksamhet finns idag endast några skyttevallar, en markörgrav med kulfång och ett par skyddsrum. 1919 flyttades verksamheten härifrån.

4. Kyrkstigen

Stengärdsgården markerar var den väg gick som folket ifrån Kastberga kom vandrande när de skulle till kyrkan. Det fanns ingen kyrka vare sig i Eslövs by eller i Kastberga,

utan båda byarna tillhörde det som idag heter V Sallerups församling. Kyrkan i Eslöv byggdes 1891, och församlingen hette V Sallerups församling ända fram till 1952.

5. Västra Sallerups kyrka

Kyrkan grundades redan på 1200-talet, men har förändrats mycket under årens lopp. Tornet tillkom på 1400-talet och byggdes om i mitten av 1700-talet. Vid långhusets sydsida står en väldig kista av sandsten, som är från kyrkan äldsta tid. Invändigt pryds kyrkan av målningar, några av dem är de äldsta man funnit i Skåne.

6. Allmanningen

Eslövs allmanning är en rest av fd allmanningen för V. Sallerups by och användes som betesmark fram till slutet av 1800-talet. 1919 avsattes området som naturreservat. Anledningen till reservatsbildningen var att området hyser stora geologiska värden genom att den nordöstra isströmmen här har sin ändplats.

7. Hundramannastenen

Öster om vattentornet finns en plats om cirka 1 000 m², som är frilagd för träd och buskar för att man tydligt skall se hur rensplod marken är. Här finns en stor sten som benämns Hundramannastenen. Den minner om tiden vid förra sekelskiftet då folket gick samman i vad man kallade Hundramannaföreningar. Dessa var föregångare till sjukkassan där medlemsantalet skulle utgöra ett hundratal för att ge hjälp till behövande.

Mer information finns längs stigen.

– En gemensam satsning för folkhälsan –



**ESLÖVS
KOMMUN**